

(Gratis) Introductieduik

Je kent de mooie beelden van glashelder water met kleurige vissen en koralen. Je ziet de schildpadden, haaien en dolfinen zo voor je. Wat dacht je van zo'n mysterieus wrak van een lang geleden gezonken schip. Het liefst zou je zelf een keer een kijkje nemen in deze wereld. Maar is duiken wel iets voor jou? Er is maar één manier om daarachter te komen. Heel simpel, gewoon proberen! Wij nemen je graag mee! Je bent op weg naar een onderwater avontuur om nooit te vergeten. Jouw kennismaking met duiken.

Op woensdagavond **8 en 15 oktober 2014** geven wij jou de mogelijkheid om gratis kennis te maken met het duiken. We beginnen deze avond om **20:00 uur** met een klein stukje theorie in ons clubhuis en vervolgens gaan we duiken in zwembad de Steur. Deze introductieduik zal zo'n 2,5 uur in beslag nemen. Ken je een familielid of een vriend/vriendin die eventueel ook belangstelling heeft? Neem deze gerust mee deze avond.

Ben je geïnteresseerd in een introductieduik, aarzel niet en geef je op. Dit doe je door een mailtje te sturen naar **secretariaat@duikteam-de-oester.nl** indien je met meerdere personen komt laat dan even weten met hoeveel. Zoals eerder is aangegeven is dit gratis, dus neem je zwemkleding en handdoek mee en dan regelen wij de rest.

Hopelijk zien wij je snel.

Groeten Duikteam de Oester